



## Afwisselende reis in Manado

Een reis naar Manado is heel afwisselend. Manado is de boeiendste en grootste stad van Noord-Sulawesi. Als erfenis uit de Portugese en Nederlandse overheersing is Manado voornamelijk christelijk. Er zijn weinig bezienswaardigheden, maar een grote verscheidenheid aan winkels en restaurants. De meeste hotels liggen aan de kust buiten Manado. Voor de kust van Manado is een bekende plaats om te duiken en snorkelen, bekend is het Bunaken National Marine Park.

## Reizen vanuit Manado

Vanuit Manado kunt u verschillende excursies maken. Zo kunt u een dagtocht maken in het gebied van de Minahassa. Een rit rond het meer van Tondano biedt steeds veranderende uitzichten op de bergen, rijstvelden en het meer. U kunt onder andere de bloemenstad Tomohon bezoeken, schilderachtig gesitueerd tussen twee vulkanen. De Minahassa werd in vroeger dagen wel de twaalfde provincie van Nederland genoemd. In het telefoonboek zijn nog vele Nederlandse namen te vinden. U kunt vanuit Manado ook naar het Tangkoko Nationaal Park. U moet zeker een bezoekje brengen aan Sawangan, een begraafplaats met zeer interessante graven. Het beroep of bepaalde kenmerken van de doden worden uitgebeeld op de sarcofagen. Het park is vooral bekend om de tarsius (kleinste aap van de wereld). De tarsius is een nachtdier; dus het leukste is om deze excursie vrij laat in de middag te maken. Verder ziet u in het park vogels en zwarte makaken (apen).